

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan.....

De tijd van komen is al een tijdje geleden: 19 jaar om precies te zijn. In augustus 2003, toen onze eigen zoons leerlingen waren op "De Wierde". Er was geen gvo-docent beschikbaar en mijn onderwijsbloed begon te kriebelen. Omdat er in de jaren '80, toen ik net afgestudeerd was, bijna geen werk te vinden was, laat staan een baan in het onderwijs, heb ik met beide handen de kans aangegrepen toen ik ander werk kon krijgen. Nu een uurtje in de week gvo erbij leek me heel leuk en dat werd het ook. Het ene uurtje liep uit op een echte baan aan verschillende scholen. De eerste jaren betaalde het slecht: elk daadwerkelijk gegeven lesuur mocht ik declareren bij de gemeente en met een beetje geluk kreeg ik drie maanden later de vergoeding.

Intussen is er heel wat ten goede veranderd: het vormingsonderwijs is een goede organisatie geworden, met diverse richtingen, een goede communicatie met de scholen en de docenten, vakcollega's, vakliteratuur, nascholing en een goed geregeld salaris. We hebben nog wel een keer in Den Haag bij het gebouw van de Tweede Kamer staan zingen om de dames en heren ervan te overtuigen dat vormingsonderwijs ertoe doet en bestaansrecht heeft. Gelukkig is dat bericht goed aangekomen en is veel belangrijk onderwijswerk gered.

De tijd van gaan is in zicht. Heel wat fietskilometers naar en heel veel lesuren op diverse scholen verder, kies ik nu, op mijn 62^e, voor vervroegd pensioen. Niet omdat ik al te oud word om te werken en ook niet omdat het niet meer leuk zou zijn. Zelf zie het als stoppen op het juiste moment, kunnen denken aan wat er allemaal bereikt is: fijne groepen kinderen, een fantastisch team waarmee ik mag samenwerken aan thema's, veel ervaring, een fijne sfeer, samen lachen. Mijn gezondheid heeft weleens te wensen overgelaten en is nu heel goed. Een reden om dankbaar te zijn en samen met mijn man te gaan genieten van onze vrijheid, tijd voor familie, vrienden, tuin, fietstochten en wat we nog meer verzinnen.....

Bedankt dat ik ook aan jullie kinderen les mocht geven over waarden, geloven en respect voor elkaar.

Trix Krol