

SCHILDEREN

In de schilderlessen kruipen we even in het hoofd van één van de grootste kunstenaars van de twintigste eeuw: Vincent van Gogh. Met welke blik bekeek hij de wereld?

We gaan schilderen, tekenen met krijt en werken met collagetechnieken. Hoe teken je de nacht? En kun je een landschap schilderen met maar één kleur? En hoeveel kun je zien in een kamer waar maar één lampje brandt?

In drie lessen ga je ontdekken hoe Vincent dat deed en leer je iets over schilderen en tekenen. Doe je mee?

TOONEEL

In de toneellessen leer je spelenderwijs de wereld van toneel kennen. Je leert dat je in je verbeelding en fantasie zomaar iemand anders kunt zijn of ergens anders kunt zijn. Je leeft je in in iemand anders, in een gevoel of in een situatie.

Je oefent hoe je een rol speelt, hoe je een scène maakt die spannend is om naar te kijken en hoe je een verhaal kunt vertellen met je lijf, zonder te praten. We presenteren scènes voor elkaar en misschien, als jullie dat leuk vinden, de laatste les iets voor publiek.

Zo ontdek je of toneelspelen bij je past en als je enthousiast bent, ga je misschien volgend jaar wel naar Jeugdtheaterschool Wonderboom!

MUZIEK

In de muzieklessen gaan we drie middagen met elkaar muziek maken. Als je al een instrument bespeelt, is dat natuurlijk hartstikke leuk, maar dit is niet per se nodig.

Tijdens de middagen zijn er instrumenten aanwezig, zoals een gitaar, een piano en een basgitaar. Je kunt dan lekker uitproberen wat je leuk vindt. En met een paar aanwijzingen kan er al snel als een echte band een liedje gespeeld worden.

We kunnen opnames maken, zodat je een leuke herinnering hebt aan de lessen en als je echt enthousiast wordt, helpen we je een goede leraar te vinden!

MEEDOEN?

Je kunt je opgeven per 'blokje' (blok schilderen, blok toneel en blok muziek). Als je je opgeeft voor bij voorbeeld het blok muziek, wordt er van je verwacht dat je dan alle drie lessen van dit blok volgt.

Je kunt je ook opgeven voor alle drie blokken.

De lessen kosten €7,50 per blok.

Als je alle drie blokken mee wilt doen, betaal je €20,00 in totaal.

Je kunt je opgeven door onderstaand strookje voor de kerstvakantie in te leveren bij je juf of meester.

Ook mag je een mail sturen naar gertjanpiek@gmail.com
Zorg er dan voor dat de informatie die gevraagd wordt in de opgave-strook in de mail staat.

OPGAVE-STROOKJE

Voor- en achternaam:

Leeftijd:

Naam en adres ouder/verzorger:

Mailadres ouder/verzorger:

Kies wat je wil doen:

- Ik doe mee aan het blok schilderen op woensdag 9, 16 en 23 januari van 14.30 tot 16.30 uur
- Ik doe mee aan het blok toneel op woensdag 30 januari, 6 en 13 februari van 14.30 tot 16.00 uur
- Ik doe mee aan het blok muziek op donderdag 28 februari, 7 en 14 maart van 16.00 tot 17.30 uur
- Ik doe mee aan alle drie de blokken

WE ZIEN JE GRAAG BIJ

KLEINTJE KUNST



